

- Vi ikke vil have, at den politiske situation skiller os ad

Selvom israelere og palæstinsere arbejder side om side på Flensborg Universitet, så er det svært at snakke om situationen lige nu, fortæller en af dr. Zaineh Barakats studerende, rabbineren Raaneen Mallek. Alligevel tror han på, at Israel og Palæstina en dag vil kunne leve sammen i en føderal stat.

rende er svar lige nu. - Det er svært at have en samlet mening om det, fordi det er en så kompleks situation.

En af de israelske studerende, der arbejder under dr. Zaineh Barakats vejledning, er Raaneen Mallek. Hun er en af de studerende, der er på Flensborg Universitet og arbejder som sultenrådgiver i samarbejde med Raaneen Mallek. Hun er uddannet rabbiner ved Hebrew College og har arbejdet som rabbiner i Israel og i USA. Hun er også involveret i den jødiske filosofi Martin Bubers skrifter om dialog og samarbejde mellem religioner.

ISRAEL-PALÆSTINA
Egestrand
Mallek
En af de israelske studerende, der arbejder under dr. Zaineh Barakats vejledning, er Raaneen Mallek. Hun er en af de studerende, der er på Flensborg Universitet og arbejder som sultenrådgiver i samarbejde med Raaneen Mallek. Hun er uddannet rabbiner ved Hebrew College og har arbejdet som rabbiner i Israel og i USA. Hun er også involveret i den jødiske filosofi Martin Bubers skrifter om dialog og samarbejde mellem religioner.

Hun deler bor lige nu bor i et hus i Jerusalem, og hun har også israelske studerende med i programmet. Zaineh Barakat har udgivet et bog om konflikten mellem Israel og Palæstina. Hun er født og opvokset i Jerusalem, hvor hun har arbejdet som sultenrådgiver og har været involveret i politiske aktiviteter. Hun har været medlem af den israelske Knesset og har været involveret i den israelske politik.



Rabbineren Raan Mallek er en af de studerende på Flensborg Universitet. Privatfoto



Dr. Zaineh Barakat underviser både israelske og palæstinsere i fredsprogrammet på Flensborg Universitet. Foto: Sven Geisler

RESUMÉE
An der Universitet Flensborg arbejder vi på at skabe en bedre forståelse af den situation, som vi lever i. Det handler om at forstå hinanden og om at finde måder at leve sammen på, der er konstruktive og som bygger på gensidig respekt og forståelse.

Zaineh Barakat leder fredsprogrammet. Det er barakat og frustre- ringer om de politiske forhold i Israel og Palæstina. Foto: Sven Geisler



En israelsk soldat inspicere et hus, der er blevet ødelagt af Hamas. Kibitzen blev ødelagt den 7. oktober af Hamas-medlemme fra den nærliggende Gazastribe, som myrdede og dræbte flere israelere til fange. Foto: Ariel Scherman, dpa

- Hvor er de mennesker i medierne, der gerne bare vil have fred?

På Flensborg Universitet findes et fredsprogram, der tager udgangspunkt i Israel og Palæstina. Her handler det ikke om, hvem der holder med hvem, men hvordan man kan forsone og forebygge fred. Men det er svært i disse dage, fortæller dr. Barakat, der står i spidsen for programmet.

fessor dr. Zaineh Barakat, og hun har også israelske studerende med i programmet. Zaineh Barakat har udgivet et bog om konflikten mellem Israel og Palæstina. Hun er født og opvokset i Jerusalem, hvor hun har arbejdet som sultenrådgiver og har været involveret i politiske aktiviteter.

ISRAEL-PALÆSTINA
Egestrand
Mallek
En af de israelske studerende, der arbejder under dr. Zaineh Barakats vejledning, er Raaneen Mallek. Hun er en af de studerende, der er på Flensborg Universitet og arbejder som sultenrådgiver i samarbejde med Raaneen Mallek. Hun er uddannet rabbiner ved Hebrew College og har arbejdet som rabbiner i Israel og i USA. Hun er også involveret i den jødiske filosofi Martin Bubers skrifter om dialog og samarbejde mellem religioner.



Dr. Zaineh Barakat og Dr. Ralf Wustenberg, der sammen leder Wasatla-programmet i Flensborg. Foto: Sven Geisler



Wasatla-programmet samarbejder med Dr. Ralf Wustenberg på Flensborg Universitet til tilbage 2020. Der er endnu ikke dimitterede doktordere, men i skrivende stund er der allerede flere ansøgere til det næste forløb.

der ikke havde været etableret og var under angreb, da han sendte den. Jeg bliver vant, når en person, der er under et angreb, siger et ord om det. Det er en respekt for, fortæller hun.

En israelsk soldat inspicere et hus, der er blevet ødelagt af Hamas. Kibitzen blev ødelagt den 7. oktober af Hamas-medlemme fra den nærliggende Gazastribe, som myrdede og dræbte flere israelere til fange. Foto: Ariel Scherman, dpa

Der har heller ikke været nogen konflikter mellem is- rael og palæstinsere, selvom konflikten de seneste år har været meget alvorlig. Det handler om, at den enkelte er frustreret over den situation, som vi lever i. Det handler om, at den enkelte er frustreret over den situation, som vi lever i.

Der er ikke nogen spændinger her. Det handler om, at den enkelte er frustreret over den situation, som vi lever i. Det handler om, at den enkelte er frustreret over den situation, som vi lever i.

Der er ikke nogen spændinger her. Det handler om, at den enkelte er frustreret over den situation, som vi lever i. Det handler om, at den enkelte er frustreret over den situation, som vi lever i.

Der er ikke nogen spændinger her. Det handler om, at den enkelte er frustreret over den situation, som vi lever i. Det handler om, at den enkelte er frustreret over den situation, som vi lever i.

Der er ikke nogen spændinger her. Det handler om, at den enkelte er frustreret over den situation, som vi lever i. Det handler om, at den enkelte er frustreret over den situation, som vi lever i.

Der er ikke nogen spændinger her. Det handler om, at den enkelte er frustreret over den situation, som vi lever i. Det handler om, at den enkelte er frustreret over den situation, som vi lever i.

Der er ikke nogen spændinger her. Det handler om, at den enkelte er frustreret over den situation, som vi lever i. Det handler om, at den enkelte er frustreret over den situation, som vi lever i.

Der er ikke nogen spændinger her. Det handler om, at den enkelte er frustreret over den situation, som vi lever i. Det handler om, at den enkelte er frustreret over den situation, som vi lever i.

Der er ikke nogen spændinger her. Det handler om, at den enkelte er frustreret over den situation, som vi lever i. Det handler om, at den enkelte er frustreret over den situation, som vi lever i.

Der er ikke nogen spændinger her. Det handler om, at den enkelte er frustreret over den situation, som vi lever i. Det handler om, at den enkelte er frustreret over den situation, som vi lever i.

Der er ikke nogen spændinger her. Det handler om, at den enkelte er frustreret over den situation, som vi lever i. Det handler om, at den enkelte er frustreret over den situation, som vi lever i.

Der er ikke nogen spændinger her. Det handler om, at den enkelte er frustreret over den situation, som vi lever i. Det handler om, at den enkelte er frustreret over den situation, som vi lever i.

Der er ikke nogen spændinger her. Det handler om, at den enkelte er frustreret over den situation, som vi lever i. Det handler om, at den enkelte er frustreret over den situation, som vi lever i.

Der er ikke nogen spændinger her. Det handler om, at den enkelte er frustreret over den situation, som vi lever i. Det handler om, at den enkelte er frustreret over den situation, som vi lever i.

Der er ikke nogen spændinger her. Det handler om, at den enkelte er frustreret over den situation, som vi lever i. Det handler om, at den enkelte er frustreret over den situation, som vi lever i.